



#### INLICHTINGEN

Inlichtingen omtrent alle activiteiten van onze vereniging worden U gaarne verstrekt door het Centraal Bureau van Caritas Banneux N.D. afdeling Nederland, Hertogsingel 54, 6214 AE Maastricht, Telefoon 043-15282.

DIOCESAAN KONTAKTADRES:



# BANNEUX





## BANNEUX NOTRE DAME

Het dorpje Banneux N.D., behorende tot de huidige gemeente Sprimont, ligt op ongeveer 25 km afstand van de stad Luik, hoofdstad van de provincie met dezelfde naam. Geografisch ligt Banneux op het Ardeens plateau omgeven door de schilderachtige valleien van de riviertjes de Amblève, de Vesdre en de Hôègne. Prachtige dennenbossen strekken zich uit langs de vaak zeer steile berghellingen. De grond ter plaatse, ook wel „Fagne” genoemd, is moerassig. Op afstand van ongeveer twee kilometer van het dorpje bevindt zich het heiligdom van Banneux, de gezegende plaats waar in 1933 de H. Maagd acht maal is verschenen aan een meisje van twaalf jaar, „Mariette Beco” genaamd. Mariette was het oudste kind uit het gezin Beco, dat toen bestond uit vader, moeder en zeven kinderen. Later zouden er nog vier kinderen worden geboren. Het zéér arme gezin, waarvan de vader werkloos was, woonde in een klein zelf gebouwd werkmanshuisje gelegen aan de bosrand. In het jaar na de verschijningen heeft het gezin Beco dit huisje verlaten en sindsdien maakt het deel uit van het heiligdom.



## DE ACHT VERSCHIJNINGEN

### Zondag 15 januari 1933

Maria wenkt het kind en nodigt het zo uit tot Haar te komen. Zij verdwijnt zonder iets te hebben gezegd, aangezien de moeder van het kind haar weerhield naar buiten te gaan.

### Woensdag 18 januari 1933

Maria leidt het kind naar een bron. Zij zegt: „STEEK UW HANDEN IN HET WATER” — „DEZE BRON IS MIJ VOORBEHOUDEN” — „GOEDE AVOND, TOT WEERZIENS”.

### Donderdag 19 januari 1933

Mariette vraagt: „Wie bent U, mooie Dame?” — Het antwoord luidt: „IK BEN DE MAAGD DER ARMEN” — Dan brengt Maria het kind opnieuw tot bij de bron en duidend daarop zegt Zij: „VOOR ALLE NATIEN — OM DE ZIEKEN TE VERLICHTEN” — „IK ZAL VOOR JE BIDDEN”. „TOT WEERZIENS”.

### Vrijdag 20 januari 1933

„Wat verlangt U mooie Dame?” zo vraagt Mariette. En Maria antwoordt: „IK ZOU EEN KAPEL-LETJE WILLEN”. Maria legt het kind de handen op en zegent het. Dan stijgt ze op ten hemel.

### Zaterdag 11 februari 1933

Maria leidt het kind weer naar de bron en zegt: „IK KOM HET LIJDEN VERLICHTEN” — „TOT WEERZIENS”.

### Woensdag 15 februari 1933

Mariette vraagt: „Heilige Maagd, mijnheer kapelaan heeft mij gevraagd U een teken te vragen”. Maria antwoordt: „GELOOF IN MIJ... IK ZAL IN U GELOVEN”. — „BID VEEL” — „TOT WEERZIENS”.

### Maandag 20 februari 1933

Bij de bron gekomen, waar Maria het kind voor de vierde maal heenleidt, zegt Maria op een zeer ernstige toon: „MIJN LIEF KIND, BID VEEL”. — „TOT WEERZIENS”.

### Donderdag 2 maart 1933

Maria's laatste bezoek. Zij geeft Haar hoogste titel te kennen: „IK BEN DE MOEDER VAN DE VERLOSSER; MOEDER VAN GOD”. — „BID VEEL”. — „A DIEU”. („VAARWEL” of — „TOT BIJ GOD”.) Maria legt het kind opnieuw de handen op en zegent het en stijgt op ten hemel.

## KERKELIJKE ERKENNING

Op 22 augustus 1949 heeft de toenmalige bisschop van Luik: Mgr. L.J. Kerkhofs, namens de katholieke kerk, de acht verschijningen te Banneux zonder enig voorbehoud erkend.

## GROEIEND WERELDCENTRUM VAN ONTMOETING EN GEBED

Geheel in de lijn van de boodschap van Banneux voltrekt zich ook haar zending. Het vroeger onbekende dorpje Banneux is thans uitgegroeid, niet in grootte, maar wel tot een ver over de landsgrenzen heen bekend geworden genadeoord van Maria, waar ieder jaar opnieuw vele honderdduizenden pelgrims naar toe trekken. Bij uitstek een plaats van ontmoeting en gebed, speciaal voor de zieken en de lijdende mensheid, die er verlichting en troost zoeken bij de Maagd der Armen.

De belangrijkste plaatsen zijn DE KAPEL van de Verschijningen, welke reeds in 1933 werd gebouwd op de plek waar Maria is verschenen, in het voortuintje van het huisje Beco, evenals DE BRON waarheen Maria het kind tot viermaal toe geleid heeft.

Een groot plein, „Esplanade” genoemd, hetwelk aan twee kanten wordt begrensd door twee kapelkerken, de kapel van de Boodschap en de kapel van de zieken. Het hoofdaltaar, dat scherp aftekt tegen de diepgroene achtergrond, beheerst het gehele plein, dat aan het einde wordt afgesloten door arcades. Dit plein dient in de zomermaanden om de vele duizenden pelgrims te kunnen ontvangen. Dagelijks worden er 's-morgens Eucharistievieringen gehouden en in de namiddag vinden er plechtigheden plaats waarbij de ziekenzegening wordt vericht.





Een eenvoudig hospitaal met aangrenzende gebouwen biedt jaarlijks onderdak aan 5000 zieken en 2000 begeleiders (priesters, artsen, verpleegkundig en verzorgend personeel).

Prachtige wandelwegen binnen het afgesloten domein nodigen de pelgrims uit tot meditatie en gebed. Her en der verspreid staan verschillende kapelletjes en monumenten. Een moderne kruisweg is onlangs klaargekomen.

Iedere dag, winter en zomer door, wordt er in Banneux de avondrozenkrans gebeden om 19.00 uur. Om te voldoen aan het verzoek van Maria om veel te bidden werd de Internationale Gebedsunie opgericht. De aangesloten leden verenigen zich iedere dag met de avondrozenkrans van Banneux, welke sedert 1933 iedere avond wordt gebeden.

#### BEKENDHEID GEVEN AAN DE BOODSCHAP VAN BANNEUX

Aangesloten bij het „Oeuvre Caritas Banneux N.D.” en met goedkeuring van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, werd voor Nederland een vereniging in het leven geroepen welke de naam draagt:

Landelijke Vereniging Internationale Gebedsunie van Banneux N.D., afdeling Nederland, gevestigd te Maastricht.

Deze vereniging is een instelling van de R.K. Kerk in Nederland in de zin van artikel VII van het reglement van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland en bezit rechtspersoonlijkheid welke ingevolge artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht.

In de verschillende bisdommen zijn diocesane comité's opgericht, welke per bisdom uitvoering geven aan de vele activiteiten van de vereniging.

#### BEDEVAARTEN NAAR BANNEUX VANUIT NEDERLAND

Vanuit Nederland worden jaarlijks een groot aantal bedevaarten naar Banneux georganiseerd. Vooral voor de bedevaarten gedurende de zomermaanden van mei tot half oktober is de belangstelling bijzonder groot, ofschoon de bedevaarten gedurende de wintermaanden een meer intiemer karakter dragen.

Hoogtepunt van iedere bedevaart is de viering van de H. Eucharistie (10.30 uur). Om 13.45 uur vindt er een middagoefening plaats gevolgd door de bidweg naar de bron. De bedevaart wordt afgesloten met een plechtig Lof en ziekenzegening (15.00 uur). De tijd tussen de verschillende oefeningen kan men zelf nuttig besteden door o.a. een bezoek te brengen aan de genadekapel of het bidden van de kruisweg.

Voor de data en verdere informatie omtrent de bedevaarten verwijzen wij naar het **Centraal Bureau van Caritas Banneux N.D., Hertogsingel 54, 6214 AE Maastricht. Tel. 043 - 15282.**

Tevens vestigen wij Uw aandacht op de mogelijkheid tot deelname aan een van de vele diocesane bedevaarten. (ééndaagse en méérdaagse bedevaarten)

**Inlichtingen hieromtrent worden U gaarne verstrekt door de diocesane kontakadressen welke per bisdom verder op de achterzijde van deze folder worden aangegeven.**

#### GEKOMBINEERDE TREIN-BUSBEDAARTEN

Ook de gekombineerde trein-busbedevaarten bieden U de mogelijkheid om vanuit Uw woonplaats (vanuit héél Nederland) op één dag heen en terug te reizen. De bussen vertrekken vanaf het stationsplein in Maastricht in aansluiting op de INTERCITYTREIN, welke omstreeks 9.00 uur in Maastricht arriveert en zijn weer tijdig terug voor een der avondtreinen.

#### KERSTNACHTVIERING IN BANNEUX

Vanuit Nederland bestaat eveneens de mogelijkheid deel te nemen aan onze Kerstnachtbedevaart, welke aan de vooravond van Kerstmis vanuit Maastricht vertrekt. In Banneux wordt er om middernacht een plechtige Eucharistieviering gehouden. De pelgrims zijn in de vroege Kerstmorgen weer in Maastricht. In afwachting van de eerste reisgelegenheid per trein wordt onderdak geboden in een der lokalen van het Centraal Bureau.

#### Vanuit Nederland is Banneux bereikbaar:

**Autoweg Maastricht-Luik tot verkeersplein vóór Luik, vervolgens autoweg richting Aken tot de richting Verviers wordt aangegeven, deze volgen tot de afslag Verviers en vervolgens rechtsafslaan via Ensival-Pepinster. Vanaf Pepinster is Banneux aangegeven via Tancremont.**







#### VIJFDAAGSE ZIEKENBEDEVAARTEN NAAR BANNEUX VANUIT NEDERLAND

Een duizendtal zieken, gehandicapten en bejaarden, verdeeld over een viertal vijfdaagse ziekenbedevaarten, kunnen jaarlijks vanuit Nederland deelnemen aan een ziekentriduum te Banneux. Een staf van priesters, artsen, verpleegkundig en verzorgend personeel, welke zich belangeloos beschikbaar stelt, zorgt voor de nodige begeleiding. De deelnemers worden gedurende hun verblijf ondergebracht in het Hospitaal van Banneux.

Ook voor zieke en gehandicapte kinderen worden er speciale ziekenbedevaarten ingericht met een volledig aangepast programma. Ook deze bedevaarten worden door deskundig medisch en verzorgend personeel begeleid. De kinderen worden ondergebracht in het „Instituut Mater Dei”.

Voor alle inlichtingen en of aanmelding omtrent deelname aan onze ziekenbedevaarten verwijzen wij U naar het **Centraal Bureau van Caritas Banneux N.D., Hertogsingel 54, 6214 AE Maastricht, tel. 043 - 15282.** of naar de diocesane kontaktdressen.

#### DE INTERNATIONALE GEBEDSUNIE EN ONZE ROZENKRANSAKTIE

Om uitdrukkelijk gevolg te geven aan de oproep van de Maagd der Armen om veel te bidden werd reeds in 1934 door de kapelaan van Banneux, Louis-Marie Jamin, de Internationale Gebedsunie in het leven geroepen, waarbij iedereen zich kan aansluiten. Van de leden wordt verwacht dat zij zich dagelijks — al is het maar met een weesgegroet — verenigen met de avondrozenkrans van Banneux.

Ruim anderhalf miljoen leden, waarvan 315000 afkomstig uit Nederland, zijn inmiddels bij de Internationale gebedsunie aangesloten. Het lidmaatschap is kosteloos. Aanmelding hiervoor kan geschieden via het diocesaan kontaktdr. of rechtstreeks bij het Centr. Bureau v. Caritas Banneux N.D., Hertogsingel 54, 6214 AE Maastricht. U ontvangt een bewijs van inschrijving.

#### GRATIS ROZENKRANSEN VOOR ONZE MISSIONARISSEN

Meerdere honderdduizenden rozenkransen zijn er sinds het jubileumjaar 1958 gratis aan onze missionarissen verzonden. Overal ter wereld zijn onze rozenkransen een welkom geschenk. Dagelijks bereiken ons nieuwe aanvragen. Gelukkig zijn er veel bejaarden en zieken, die voor ons de rozenkransen maken. Zij ontvangen van ons hiervoor het benodigde materiaal. De vraag naar rozenkransen is nog steeds groter dan het aanbod en het is vaak moeilijk de vraag bij te houden met als gevolg dat onze missionarissen moeten wachten. Wij mogen blij zijn met het succes van deze aktie.

#### TIJDSCHRIFT

Het tijdschrift van Banneux verschijnt in meerdere talen met een gezamenlijke oplage van 150.000 abonnees. In Nederland verschijnt een tweemaandelijks uitgave „DE KERK DER ARMEN”.

Het tijdschrift biedt op de eerste plaats informatie over alle activiteiten van onze vereniging in het bijzonder over de gebeurtenissen te Banneux.

Ruim aandacht wordt ook geschonken aan actuele gebeurtenissen binnen de Katholieke Kerk, ook vanuit de derde wereld. Bijzondere aandacht krijgen ook de zieken en bejaarden kortom het tracht de boodschap van Banneux in al haar facetten te verkondigen. Vele honderden missionarissen ontvangen ons tijdschrift gratis.

Het jaarabbonnement bedraagt f 12,50.

U kunt zich abonneren door opgave van Uw naam, adres, postcode en woonplaats, waarbij tevens overmaking van het bedrag f 12,50 op gironummer 1051778 ten name van Caritas Banneux N.D., Hertogsingel 54, 6214 AE Maastricht.

Ook kunt U een of meerdere steunabbonnementen voor onze missionarissen voor Uw rekening nemen. (Steunabbonnementen bedragen f 15,00)

#### OOK U KUNT IETS DOEN

Al deze activiteiten zijn immers alleen maar mogelijk dankzij de inzet van vele mensen, die geheel belangeloos hun medewerking geven aan de begeleiding van de bedevaarten, aan de verzorging en verpleging van de zieken in Banneux, het maken van rozenkransen voor onze missionarissen en zeer zeker niet op de laatste plaats al diegenen die in stille bidden voor het welzijn van onze activiteiten.

Om dit alles te kunnen betalen zijn wij aangewezen op vrijwillige bijdragen. Wij ontvangen géén subsidies. Toch zouden wij graag nog méér willen doen. Hierbij kunt U helpen door:

- \* Het schenken van een gift voor de instandhouding en verdere uitbreiding van het liefdewerk van Banneux. (Giro 1051778 t.n.v. Caritas Banneux N.D., Hertogsingel 54, 6214 AE Maastricht).

- \* Onze vereniging te gedenken bij het opmaken van Uw testament: Vraag hierover inlichtingen bij Uw notaris. (Onze vereniging is gerangschikt onder de rechtspersonen als bedoeld in artikel 24 I 4 van de successiewet 1956 waarbij gedeeltelijke en/of beperkte vrijstelling van successierechten wordt toegestaan.)

